

In dankbare herinnering aan

Herman ( Broer)

Mestrom

echtgenoot van

Tiny Mengelers

Geboren op 14 februari 1938  
te Stein

Overleden op 29 maart 1997  
te Maastricht

Lieve Pap,

De laatste weken waren heel zwaar voor je, maar de Heer wou je graag in Zijn midden hebben.

Je hebt altijd hard moeten werken, maar je was altijd voor ons daar.

Je schreeuwde wel eens zo hard, zodat we dachten dat je in een hoogspanningsmast zat,

maar daarna kon je ook weer een lieve zorgzame man en vader voor ons zijn.

Wij blijven met een grote leegte achter, niet alleen van jou, maar ook van Marjo.

In diepe rouw nemen we afscheid van je maar je zult altijd in onze gedachten blijven.

Voor al uw bliken van medeleven  
zeggen wij U oprecht dank.

Familie Mestrom-Mengelers

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 18 mei 1997 om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Martinus te Urmond.

*Mooge uw liefde voor  
elkaar een steun zijn  
bij mijn keengaan*

