

Ter dankbare herinnering aan

MARIA MECHTILDES MESTROM

Echtgenote van

Gerardus Hubertus Houben

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht 20 november 1902 en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken, in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond 27 dec. 1971.

Al waren de krachten van deze levenslustige vrouw door haar ziekte enigszins verzwakt, toch heeft haar plotselinge dood iedereen verrast. Met haar is heengegaan een vrouw, die bij iedereen respect afdwong door haar werkijsver en door haar eerlijke levenshouding. Maar vooral haar overgrote bezorgdheid voor haar echtgenoot en kinderen kenmerkte haar. Hun alleen achter te moeten laten was het zwaarste offer dat van haar gevraagd werd. Want door de jaren waren ze zo sterk aan elkaar gehecht, dat zij zich bijna niet kon voorstellen dat hier ooit een einde aan zou komen. Nu is het dan toch gekomen. En we kunnen alleen maar bidden dat wij, die zich tijdens de ziekte van deze vrouw en moeder zo kranig gedragen hebben, ook nu de kracht mogen bezitten om dit zware verlies te boven te komen. En dat de Heer deze goede vrouw nu laat delen in Zijn eeuwige vreugde.

Beste man en kinderen, ik dank U allen voor Uw zorgen waarmede U mijn ziekte hebt omringd. Tot weerziens in de hemel.



Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de ziekte en bij het overlijden en de begrafenis van mijn lieve vrouw en onze goede moeder, betuigen wij U onze hartelijke dank.

G. H. HOUBEN EN KINDEREN

Maasbracht, december 1971.

Begr. ond. J. H. Sniekers, Maasbracht, Tel. 2036

