



Bid voor de ziel van zaliger  
**HUBERTUS JACOBUS HANNEN**

echtgenoot van  
**Helena Gertrudis Mestrom**

Hij werd geboren te Maasbracht 14 juni 1912 en overleed in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond op 29 juni 1972, voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Zochten wij naar het kenmerk van zijn leven, dan zou dat zijn: goedheid en toewijding en eenvoud. Heel zijn leven was immers een en al bezorgdheid, niet alleen voor zijn gezin, waarvoor hij dag en nacht met liefde gewerkt heeft, maar ook voor iedereen met wie hij in aanraking kwam. Hoe groot de pijn bij zijn heengaan ook is, toch danken wij de goede God voor dit schone leven dat wij mochten meemaken. Lieve vrouw, vijftientig jaar hebben wij samen voor elkaar en voor onze kinderen lief en leed mogen delen. Bedankt voor de zorgen die wij samen hebben mogen dragen en voor de vreugden die wij samen hebben mogen genieten.

Beste kinderen, hebt dank voor de liefdevolle waardering die ik van je heb mogen ondervinden. Wilt nu in mijn plaats naast moeder staan, al de verdere dagen van haar leven, zoals ook wij steeds voor elkaar een steun zijn geweest.

En wij, die achterblijven, wij geloven dat de Heer tot vader dit woord spreekt: „Kom goede en trouwe dienaar, rust nu eindelijk uit in de vreugde van uw Heer.” Deze zekerheid brengt troost en vreugde in onze droefheid.



Voor Uw vele blijken van medeleven, be-  
toond bij de ziekte, het overlijden en de  
begrafenis van onze dierbare overledene,  
betuigen wij onze welgemeende dank.

H. G. Hannen-Mestrom  
Jac  
Els en Hub  
Marij

Maasbracht, juni 1972.