



Bid voor Zaliger

MARIA HOUBEN

echtgenote van wijlen

LAURENS MESTROM

Moeder werd geboren te Maasbracht op 11 maart 1895 en overleed, na een liefdevolle verzorging in Huize Sterrebosch te Thorn, op 12 maart 1991 te Roermond. Omringd door haar kinderen werd zij tijdig voorzien van de Sacramenten der Stervenden. Op 16 maart 1991 hebben wij haar te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Maasbracht-Beek.

—
Moeder is niet meer
Haar stoel is leeg
Haar stem is stil
We zeggen: Het is Gods wil.

Dankbaar omdat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, gedenken wij haar als een goede moeder en lieve oma. 53 Jaar heeft moeder samen met vader lief en leed gedeeld en aandacht besteed aan hun gezin. Na de dood van vader in 1972 leefde moeder intens mee met de gebeurtenissen in de gezinnen van haar kinderen en kleinkinderen.

Ze hield van de natuur, de vogels, bloemen en planten.

Ze was stil en eenvoudig, zeker als het om haar zelf ging.

Wij zullen haar missen.

Dat zij ruste in vrede.



Voor Uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van moeder, oma en over-oma betuigen wij U onze oprechte dank.

Fam. Mestrom

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 28 april 1991 om 10.15 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 04746-2036