



ONDER DE SCHADUW VAN HET KRUIS RUST IK IN VREDE !  
O MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID !  
( 100 d af[.] )

Moest gij ons daer vroegtijdig scheiden,  
o jammervolle dood (Reg.)



Gedenk in Uwe vrome gebeden de ziel van zaliger

**MECHTILDIS JOCHEMS,**

echtgenoot van

**LAMBERTUS MESTROM,**

Lid der 3e Orde van den H. Franciscus,  
Lid der Broederschap van O. L. Vr. van den  
Rozenkrans,

geboren te Maasbracht den 28 Juli 1885 en aldaar  
zacht en zalig in den Heer ontslapen den 2 April  
1930, voorzien met de laatste H. Sacramenten.



Met droefheid en weemoed zien wij heden ten  
grave dalen eene offervaardige, liefdevolle en  
teedere moeder.

Heer, waarom waren hare dagen zoo spoedig  
geteld en waarom bezocht gij haar met eene  
ongeneeslijke kwaal?

Wij weten het niet en bidden slechts:

„Gods wil is geschied en die wil zij geprezen  
en aangebeden in eeuwigheid!”

Dierbare Echtgenoot, richt uw oog ten hemel,  
schemp moed en neem deze beproeving met liefde  
en geduld van Gods hand aan! Ik smEEK U en  
bid U, bewaar die lieve kleinen, nog te jong om  
mijn heengaan te beseffen, bewaar ze braaf en  
deugdzaam, in den hemel hoop ik ze weer te  
zien.

En gij, mijne teerbemimde Kinderen, uwe moe-  
der verlaat U. Vergeet haar nooit! Ik heb U zoo  
teeder lief gehad. Houdt uw vader in eere en  
vergeet de lessen uwer moeder niet!

Vaartwel, mijne dierbaren, vaartwel! Tot  
weerziens in den hemel!

O Maria, toon, dat gij mijne Moeder zijt!

(300 dagen afl.)

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U!

(300 dagen afl.)