



Ter herinnering aan

Corrie van Pol-Mestrom

Lid van de Rozenkransbroederschap

Weduwe van
Sef van Pol

Geboren op 4 juni 1921 te Maasbracht
Overleden op 9 februari 2005 te Echt.
Begraven op 15 februari 2005

Voor de vele blijken van belangstelling en mede leven danken wij U van harte.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De zeswewekendienst zal worden gehouden op zondag 20 maart 2005 om 9.30 uur in de parochiekerk in Maasbracht-Beek

8608

Voor Mam was haar gezin het belangrijkste in haar leven.

Ze heeft Pap veel te vroeg verloren. Vanaf toen moest ze alleen voor de kinderen zorgen.

Tot het laatste is ze Pap blijven missen.

Ze vond het heerlijk als ze alle kinderen bij zich had en genoot dan van de drukte om haar heen.

Trots kon ze dan zeggen: "dat is er een van ons".

Mam heeft in haar leven veel veranderingen mee gemaakt.

Het was mooi en bewonderenswaardig om te zien hoe ze open bleef staan voor die veranderingen.

Ze deed dit vooral uit liefde voor haar kinderen.

Mam is aan haar laatste reis begonnen.

Reizen deed ze tijdens haar leven graag, om een van haar kinderen te bezoeken of gewoon om te genieten van een dagje in trein of bus.

Tot in de laatste weken kon je haar een plezier doen door met haar een uitstapje te maken.

Sinds de zomer van 2002 kom Mam door ziekte niet meer thuis voor zichzelf zorgen.

In Zorgcentrum de Egte werd ze omringd door haar kinderen, vriendinnen en door de goede zorgen van het personeel.

Mam, we hopen dat je nu rust vindt in de hereniging met Pap.