

Bid voor de ziel van zaliger  
**MATHIJS MESTROM**

ECHTGENOOT VAN

**Maria Catharina Huberta Houben;**  
geboren te Maasbracht, 24 September 1870 en  
aldaar overleden 20 December 1919, voorzien met  
de laatste H. H. Sacramenten.

---

Welk een groote genade is een langdurig ziekbed! Het zuivert den mensch, onthecht hem aan dit aardsche, en bereidt hem voor tot het gewichtigste van alles: tot den dood. Hoevelen sterven onverwacht! Hoevelen sterven nog intijds voorzien, maar, helaas, na een zondig leven. Hoe benijdenswaardig is dan niet degene, die zoo goed heeft geleefd, en zoo geduldig heeft geleden en zoo vroom is gestorven.

Hij laat ons een voorbeeld na van christelijke zedeleer en van christelijk geduld.

Het H. Hart van Jezus, aan wien hij zich plechtig had toegewijd was voor hem volgens de Litanie »de Hoop van hen die in U sterven.» Datzelde H. Hart zal ook voor hem spoedig wezen »de Wellust van alle Heiligen» maar toch Gods rechtvaardigheid is gestreng. De brave is nauwelijks veilig in het Oordeel. De kleinste smet moet uitgeboet, en soms lang.

Laten wij dan allen voor hem bidden.

»Mijn Jezus barmhartigheid».

**HIJ RUSTE IN VREDE.**

+  
IHS

## GEBED

*O goede en allerzoetste Jesus, zie ik buig mijne knieën in uwe tegenwoordigheid ik bid en ik smeek u met de grootste vurigheid van mijnen geest, dat gij u gewaardigt in mijn hart te drukken, levende gevoelens van geloof, hoop en liefde, een roaar berouw over mijne zonden en eenen zeer vasten wil van mij te beteren, terwijl ik met groote aandoening en droefheid bij mij zelven overroegen in den geest aan schouw uwe vijf wonden, hebbende voor oogen hetgeen de profeet David eertijds van u, o goede Jesus, uitsprak:*

*Zij hebben mijne handen en voeten doorboord en al mijne beenderen geteld.*

*Ps. XXI 17. 18.*

*Vollen aflaat, toevoegelijk aan de overledenen mits te biechten, te communiceeren, het bovenstaande gebed voor een kruisbeeld te lezen, en daarenboven eenige tijd te bidden, volgens het inzicht van den Paus van Rome.*

*Deeret de ss. Pie IX,  
31 Juillet 1868.*

