

5-24726

In dankbare herinnering aan

Jac Stienen

echtgenoot van
Wies Mestrom

Geboren te Nederweert-Eind op 31 maart 1938.

Voorzien van de H. Sacramenten der zieken overleden te Ospeldijk op 17 april 1998.

Na een leven van werken en zorgen is ons vader, pap en opa van ons heengegaan. Met heel zijn hart en ziel heeft hij gewerkt voor zijn gezin en bedrijf. Hij hield van zijn akkers en weilanden, het vee en de natuur. In het voorjaar zocht hij tot hij het eerste kievitseï gevonden had. Jac was zeer begaan met het welzijn van het vee. Elk pasgeboren kalf was er welkom en kreeg een goede verzorging. 's-Avonds maakte hij nog even een gang naar de stallen, daarna kon hijzelf pas gaan rusten.

Al zijn werken en zorgen was er boven alles voor zijn gezin, mam, waarmee hij ruim 35 jaar lief en leed deelde, de kinderen en sinds enkele jaren de kleinkinderen. Voor hen was hij de stille kracht en vriend voor het leven. De kleinkinderen zullen hem blijven herinneren als "opa traktor". Jac zijn leven en werken vonden hun oorsprong in een onuitgesproken maar diep geloof. Met mam en vroeger met de kinderen bracht hij jaarlijks in de maand mei een bezoek

aan Onze Lieve Vrouw van Ommel, troosteres in alle nood.

De kinderen zullen zich deze uitstapjes nog wel herinneren. Later waren er de bedevaarten naar Lourdes en Beauraing. Deze waren voor hem en mam hoogtepunten en de enige vakanties in hun arbeidzaam leven.

Op zondagen ging hij trouw naar de kerk en zocht daarna zijn vaste plaats aan de stamtafel op. Kaarten was zijn enige echte hobby. Dan kon het werk wachten en na afloop vertellen hoe het hem vergaan was. Helaas is aan zijn leven te vroeg een einde gekomen. Voor hem en ons is het moeilijk te vatten. Jac is zijn lijdensweg met moed en vertrouwen gegaan. Bij God moge hij loon naar werken hebben ontvangen en een goede rustplaats in het paradijs. Mogen ook wij in dat vertrouwen onze weg door het leven gaan, eenvoudig en door goed te zijn zoals hij het was.

Jac rust in vrede en tot ziens.



Wij danken iedereen voor uw
gebed medeleven en
uw daadwerkelijke hulp

Wies, kinderen en kleinkinderen.

De zeswekendiensten worden gehouden op zondag 3 mei, 10 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni, om 9.45 uur in de H. Geest kerk te Ospeldijk.

