



JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

SYBILLA ENGELS

echtgenoot van

JOHANNES MESTROM

lid v. d. 3de orde en de Rozenkransbroederschap

De dierbare overledene werd geboren den 4 Nov. 1863 te Waldniel en overleed te Maasbracht-Beek 24 Juni 1939 tijdig voorzien v. d. laatste H. Sacramenten.

Zij heeft haar brood niet in ledigheid gegeten, Maar zich met ijver toegelegd op de drukke bezigheden van haar huisgezin. Het viel haar daarom ook zwaar, toen de krachten haar begaven, de gedwongen rust te aanvaarden.

De Heer heeft haar niet langer beproefd en haar verlost uit haar lijden. „Mogen de engelen haar zoo geleide naar het paradijs”.

Dierbare echtgenoot en kinderen, weest den Goede God dankbaar voor de 50 jaren die Hij mij bij U liet. Na een korte scheiding zullen wij elkander spoedig weerzien. Blijft intusschen voor mij bidden opdat mijne ziel des te spoediger ruste in vrede.

Allerheiligst Hart van Jezus, ontferm U onzer Maria toon dat Gij onze Moeder zijt.

Heer geef haar de eeuwige rust!

ONZE VADER — WEES GEGROET