



In dankbare herinnering

Bér Houben

echtgenoot van
WIES MESTROM

Geboren 14 april 1930 te Grashoek.
Overleden op 27 februari 1994 te Grashoek.
Te ruste gelegd op "Heiderust" 3 maart 1994.

Paps afscheidsbrief.

"Niet weer naar ziekenhuis de pijn is
niet meer vol te houden
kruipen zitten liggen niks gaat meer
de botten komen me zowat uit mijn lijf
Verschrikkelijk zo'n pijn
Onmogelijk om verder te leven en ik wil
't ook niet meer
Geestelijk helemaal op en probeer er zelf
een einde aan te maken
het is wel laf maar ik kan niet meer
anders
Bedankt bedankt bedankt aan iedereen
want 't zat er toch aan te komen en
wil van die ellende nog gespaard blijven
nogmaals bedankt

voor de vele fijne jaren"

Het zijn pap zijn laatste woorden aan ons. Hoé graag hadden wij hem een andere dood gegund, maar hij kón niet langer wachten.

Pap was voor zijn ziekte een levensgenieter. Op "route" bij de dagelijkse bezoeken aan zijn klanten, bij activiteiten van de carnavalsvereniging, onder zijn geliefd spelletje kaart, altijd en overal was zijn schaterende lach wel te horen.

Het voetballen was zijn grote sport en hobby, die hij tot zijn 60e jaar actief en enthousiast heeft uitgeoefend. Zijn huis stond voor alles en iedereen open, nooit onderscheid makend.

Wij kinderen, hadden aan hem een fijne pap, bij wie alles kon en mocht, en ónze vrienden waren zijn vrienden. In zijn zorgeloosheid liet hij de verantwoording voor zijn huis en gezin grotendeels over aan mam, er vast op vertrouwend, dat alles wel op zijn pootjes terecht kwam.

Pap, opa, jouw afscheid van ons is moeilijk te aanvaarden, maar we respecteren je keuze. Wij zullen je missen.

Aan allen die pap tijdens zijn ziekte hebben bijgestaan, onze hartelijke dank.

Mam en de kinderen.

Grashoek, 3 maart 1994
Helenaveenseweg 39.