



In dankbare herinnering aan

MARTINUS VAN DER AA

weduwnaar van

Anna Maria Cornelia van Hommel

Hij werd geboren op 9 december 1912 te Schijndel en overleed op 15 februari 2001 te Boxtel.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Mart was een zorgzame vader voor zijn kinderen en een lieve opa voor zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Hij was iemand van weinig woorden en je hoorde hem nooit een kwaad woord over een ander zeggen. Wel was hij een man van daden die altijd voor anderen klaarstond.

Hij hield van vissen bij de stuw en aan de Maas. Hij genoot van de vissen, de vogels en de natuur.

In 1992 stierf zijn vrouw Anna, nadat hij haar jarenlang thuis verzorgd had. Na die tijd kon hij er weer op uit trekken. Maar hierdoor raakte hij ook zijn draai in zijn huis aan de Meidoorngaard kwijt. Nadat hij op verschillende plaatsen gewoond had, kwam hij uiteindelijk in huize 'Lindenlust' terecht. Hier kreeg hij een uitstekende verzorging, waar hij en zijn familie erg dankbaar voor waren.

Nu Mart uit ons midden is heengegaan, moeten wij hem overgeven aan God. Moge hij bij Hem nu voorgoed delen in het leven dat geen dood meer kent.