



Komt Elendigen naar Thorn aan de Linden
Daar is genesinge en troost te vinden

Een dankbare herinnering
aan

JAC CORSTJENS

weduwnaar van

CATHARINA MAESSEN

echtgenoot van

BILLA MESTROM

Geboren te Thorn 10 april 1914
Overleden te Roermond 28 augustus 1992
Begraven te Thorn 2 september 1992.

Pap is er niet meer.

Wij zijn bedroefd en dankbaar dat hij uit zijn
lijden verlost is.

Hij heeft een rijk leven gehad en vond veel
vreugde in zijn werk.

Zijn levenspad liep niet altijd over rozen, maar
ondanks alle tegenslagen die hij te verwerken
kreeg, probeerde hij altijd opgewekt te blijven,
hield de moed erin.

Hij stond ons steeds met raad en daad bij en
wist met weinig woorden veel te zeggen.

Zijn kleinkinderen waren alles voor hem. Hij
was een lieve opa.

Het ging hem altijd "goed" en zijn afscheids-
woorden waren steeds: "Hou je goed".

In gelovig vertrouwen bent U ons voorgegaan.
God heeft U geroepen.

Moge U nu in zijn vaderhuis de rust en vrede
vinden die U hier niet meer kon vinden.

We zullen U missen.



Voor Uw medeleven ondervonden bij het over-
lijden en de begrafenis van mijn lieve man,
lieve pap, lieve opa, zeggen wij U oprecht
dank.

B. Corstjens-Mestrom
Kinderen en kleinkinderen

Thorn, 2 september 1992.

*De zeswewekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 10 oktober 1992 om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michaël te Thorn.*