



CHRISTUS
is mijn licht.

UW WIL GESCHIEDE.

Frans had de eenvoud van de herders van Bethlehem. Daarom werd hij met Kerstmis door de engelen opgeroepen. Hij was geroerd door elke blijk van medeleven van familie, van zijn vrienden van werk en harmonie. In de laatste dagen werd hij groot in de kleine dingen. Vol overgave ging hij de moeilijke weg naar het graf, toen menselijke wijsheid en kunde faalden.

„Liza, we hebben enkele gelukkige jaren gekend. Graag was ik bij je gebleven om samen te zorgen voor onze kinderen, maar het was Gods wil, ik moest van je heengaan”.

„Bertie en Mattie, ik had jullie graag groot gezien. Blijft braaf en wordt een steun voor jullie moeder en brengt haar veel vreugde in het leven die ik haar niet meer geven kan”.

„Vader, die bij het klimmen der jaren weer een zoon moet verliezen, dank voor alle zorgen aan mij besteed”.

„Dierbare familie en vrienden, dank voor al Uw steun en sympathie in de lange dagen van mijn ziekte. Vaartwel en bidt voor mij”.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

FRANS MESTROM

gehuwd met Liza Verreussel, werd geboren op 3 september 1917 te Maasbracht en overleed op 22 december 1968. Op 2e Kerstdag hebben wij hem te rusten gelegd op de R. K. Begraafplaats te Maasbracht.

Voor Uw vele blijken van medeleven, betoond bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare man en vader, betuigen wij U onze oprechte dank.

M. E. H. Mestrom-Verreussel
en kinderen.
Fam. Mestrom.
Fam. Verreussel.