

Wij danken u allen voor uw steun en medeleven  
tijdens haar ziekte en voor uw aanwezigheid  
bij de uitvaartdienst en crematieplechtigheid.

Jack  
Gerard en Leonie, *Stan, Shelly, Imke*  
Marc en Francien, *Britt, Sten*





*Niemand weet wat jij ziet als jij mij aankijkt  
Zie je soms de beelden van weleer  
en besef je niet; ze komen niet meer  
Niemand weet wat jij hoort als je luistert naar mijn stem  
Dringen ze nog tot je door, de woorden die ik spreek  
Ogen zoeken die van mij en houden me vast  
ze lachen al dragen ze een hele zware last  
Niemand weet wat er omgaat in jouw hoofd  
want ze hebben je spraak geroofd  
Niemand weet  
Jij vergeet  
Totdat je niet meer weet  
Dat je vergeet...*

## Elly Dohmen - Mestrom

\* Maasbracht - Beek, 19 juli 1942  
† Herkenbosch, 2 oktober 2008

echtgenote van

Thei Dohmen †

Mam werd geboren en getogen "inne Baek", als één na oudste in een gezin van vijf kinderen. Na haar schooltijd, ging ze werken bij een accountantskantoor in Roermond. Daarnaast deed ze destijds ook nog de administratie voor het aannemersbedrijf van haar vader.

Nadat ze pap had leren kennen in het uitgaansleven en getrouwd waren, hebben ze enige tijd later hun gezin gesticht op het adres

aan de Europalaan Oost 48 in Herkenbosch, alwaar ze ongeveer 40 jaar heeft gewoond. Haar dagelijkse leven en opvoeding werd gekenmerkt door pure eenvoud en grote zorg voor haar gezin en het transportbedrijf van pap.

Jij stond altijd op ons te wachten. Ook in de tijd, dat we zelf het uitgaansleven begonnen te ontdekken. Jij waakte altijd net zolang, totdat de laatste duif terug was op de til. Pas dan kon je met een gerust hart gaan slapen.

Zelfs op je sterfbed heb je gewacht op je zoon Gerard die op het allerlaatste moment binnen kwam.

Na het overlijden van Pap hadden we allemaal nog grootse plannen met jou. Niet beseffende dat je ons toen al langzaam maar zeker, beetje bij beetje, aan het verlaten was, op weg naar Pap. Met als triest gevolg, dat we ruim een jaar na het overlijden van Pap, het zeer pijnlijke besluit moesten nemen, om je uit je vertrouwde omgeving weg te halen en je bij verpleegtehuis St. Camillus te plaatsen, alwaar je 2 1/2 jaar werd verzorgd. Dit was voor ons een zeer moeilijke periode.

In 2007 verhuisde je naar het nieuwe zorgcomplex Bosscherhof, in je eigen vertrouwde Herkenbosch, nabij de kerk waar je ooit met Pap in het huwelijk trad.

Daar heb je ook uiteindelijk, in alle rust en in bijzijn van je dierbaren, je rust gevonden en hebben we je na verzorging door je zus, schoonzus en schoondochter uitgeleide mogen doen.

*Mam bedank veur dien gooj zörg! Jack, Gerard en Marc*

*Oma bedank veur de leuke dinget die se mit mich gedaon hubs! Britt*

*Oma bedank detse mien paettante wols zeen! Sten*

*Oma bedank det geer auch veur os ein oma woor. Stan & Shelly*

*Oma bedank veur de sjoon krôlle. Imke*