



Carlo Dolci

MOEDER VAN SMARTEN,  
MOEDER ALLER CHRISTENEN  
BID VOOR ONS.

M - 16657  
JEZUS + MARIA + JOZEF



Bid voor de ziel van zaliger

**JOANNES MESTROM**

weduwnaar van

**GERTRUDIS WILMS**

Lid van de Rozenkransbroederschap.

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht 10 Aug. 1857 en overleed aldaar na een korte ongesteldheid, voorzien van de laatste H. Sacramenten 6 Sept. 1940.

Hij is zijn kinderen voorgegaan op den weg der deugd, in alle eenvoud God dienend. Hoewel het afscheid pijnlijk is, is het toch een troost voor de kinderen te weten, dat na zoo'n welbested aardsche leven, het leven pas in alle volheid en glorie begint.

„Al wie in mij gelooft, zal leven in eeuwigheid”.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, vaartwel, bidt voor mij.

Gebod voor vader en moeder.

O God die ons geboden hebt vader en moeder te eeren, heb medelijden in uwe goedheid met de zielen van vader en moeder, vergeef hen hunne zonden en vergun mij ze eens te aanschouwen in de vreugde van het eeuwig licht. Amen.

O Maria Koningin v.d. vrede bid voor ons  
Mijn Jezus Barmhartigheid.

---

W. v. Pol, koster, Beek-Maasbracht