

Moeder, de kinderen en kleinkinderen danken u voor uw medeleven tijdens de kortstondige ziekte, na het overlijden en bij het afscheid van hun geliefde Man, Vader en Opa. Ook u zult hem niet vergeten in uw vriendschap en gebeden.

De zeswakedienst zal zijn zondag 24 augustus 1997 om 10.15 uur in de kerk van het H. Hart van Jezus te Brachterbeek. Ook op de tussenliggende zondagen wordt daar voor hem Eucharistie gevierd.

Schuren uitvaartverzorging Linne



In dankbare gedachtenis aan

Sjra Mestrom

echtgenoot van

Helena Creemers

Geboren te Maasbracht, 12 juli 1904, overleed hij in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond, 6 juli 1997.

Op 10 juli 1997 hebben wij na een plechtige uitvaart Vader begraven op het R.K. Kerkhof van de Brachterbeek.

Sjra Mestrom, bijna 93 jaar, was de oudste inwoner van onze Brachterbeek. Wij zijn oprecht dankbaar voor de vele mooie jaren dat hij bij ons was. Dankbaar voor de bijna 60 jaar gelukkig huwelijk. Dankbaar voor alles wat Vader en Opa voor ons betekende.

En ook een beetje trots om alles wat hij in zijn leven heeft verricht. Sjra Mestrom was bouwvakker van beroep. Hij heeft meegewerkt aan de bouw van vele kerken. Ook aan de kerk van Herkenbosch, waarin twee van zijn kleinkinderen zijn getrouwd.

Hij bouwde ook mee aan het St. Laurentius Ziekenhuis van Roermond, waarin hij zijn laatste paar dagen doorbracht.

Zijn eigen huis heeft Vader omgetoverd tot een prachtige woning. Samen met Moeder zorgde hij voor de tuin, die een luthof was. Het werd in Tergouwen een klein paradijs. Vader Mestrom was vol zorg voor Moeder en de kinderen. Met liefde heeft hij voor hen gewerkt. Lange dagen heeft hij gemaakt, soms ver weg. Op de fiets naar het werk, weer of geen weer.

Hij was trots op zijn kleinkinderen en hun prestaties. Hij was een Vader en Opa om van te houden. Een man vol humor en levensvreugde. Zijn verhalen en uitspraken zullen wij ons lang blijven herinneren.

Vele jaren is Sjra Mestrom ook lid geweest van de Gemeenteraad van Maasbracht en van onze Fanfare Eensgezindheid. Zijn belangstelling en zorg reikten verder dan eigen huis. Hij was echt een man van ons dorp. Bij dit alles was Sjra Mestrom een oprecht gelovig christen. Hij leefde naar zijn geloof en was 'n trouwe parochiaan. Hij die huizen heeft gebouwd voor Onze Lieve Heer zal zeker een goede plaats gereed vinden in het Huis van de Vader. Sjra Mestrom: Hij rust in vrede.