

TER LIEFDE VAN JEZUS' H. HART

Bid voor de ziel van zaliger

JACOBUS HUBERTUS MESTROM,

echtgenoot van

Anna Catharina Beckers.

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht-Beek den 2den Februari 1846 en stierf aldaar, na eene langdurige ziekte, met het grootste geduld en algeheele onderwerping aan den H. Wil des Allerhoogsten, verdragen, den 4. November 1902, gesterkt door de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Mijne hulpelooze kwaal wilde geene genezing (Jerem. 15). Heer, Uw wil geschiede (Math. 6). Werkzaam en met zorg voor de zijnen heeft hij zijne dagen doorgebracht, waardig om onder de goeden te leven.

Daarom was hij bemind bij God en de menschen, en zal zijn aandenken in zegening blijven (Eccli. 45).

Lieve Echtgenootte en kinderen. - De Heer heeft gesproken: „Ziet, ik neem u dengenen weg, dien gij lief hebt,” daarom zijt gij nu in droefheid, maar ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden. Luistert, lieve kinderen, naar mijne woorden, en legt ze als eenen grondslag in uw hart; nadat God mijne ziel tot zich zal genomen hebben, begraaft dan mijn lichaam en houdt uwe moeder in eere al de dagen uws levens; en houdt God voor oogen (Tob. IV 6). Bemint elkander met eene broederlijke liefde (Rom. XII 10), staat vast in 't geloof (1 Cor. 16); doet volgens gij van mij gezien en gehoord hebt, en de God van liefde en vrede zal met u zijn (Phil IV). U verlatende vraag ik geene tranen maar gebeden en offeranden

(H. Ambr.)

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil!