



SPAAR, O GOD,  
MIJ SCHULDIGEN MENS IN HET  
OORDEEL.  
DIES IRAE

Uw gebed wordt gevraagd voor  
**Wilhelmus Hubertus Maessen**

Echtgenoot van  
**MARIA CORNELIA MESTROM**  
Lid van de Rozenkrans Broederschap

Hij werd geboren te Maasbracht 28 juli 1888. Na een langdurige ziekte is hij gesterkt door de H. Zalving der zieken, zacht en kalm in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, in de leeftijd van 78 jaar ingeslapen. Na een plechtige Eucharistieviering is zijn lichaam op het R.K. kerkhof te Brachterbeek voor de verrijzenis in Christus begraven op 27 febr. 1967.

De beminde overledene is als een echte christen door 't leven gegaan, vol hartelijke eenvoud en met 'n diep geloof. Grote woorden sprak hij niet en nergens drong hij zich op de voorgrond. Hij vervulde zijn plicht met alle toewijding. Als het zijn gezin betrof, was hem niets maar dan ook niets te veel. Hij was een voorbeeld van een godsdienstig en arbeidzaam leven.

Dierbare echtgenote, bij 't heengaan uit deze wereld dank ik u voor al uw liefde en trouw en ik hoop dat de kinderen hun aanhankelijkheid voor u zullen verdubbelen om u het gemis van mij te vergoeden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vergeet nooit 't voorbeeld dat ik jullie gegeven heb. Volbreng nauwgezet Gods geboden. 't Aardse leven is maar ó zo kort. Straks hopen wij elkander weer te zien.

Vaarwel gij allen, tot weerziens in de Hemel.