



ECCE AGNUS
DEI; ZIE HET
LAM GODS; ZIE
DIE WEG NEEMT
DE ZONDEN
DER WERELD

JOAN: I. 36

Jezus! Maria! Jozef!



Bid voor de ziel van zaliger

Franciscus Laurentius Mestrom

echtgenoot van

Maria Elisabeth Verhees

LID VAN 'T ROZENKRANS-BROEDERSCHAP,
geboren te Maasbracht den 13 October 1872 en
overleden te Beek-Maasbracht den 15 Juli 1945,
na met godsvrucht de laatste H. Sacramenten
ontvangen te hebben.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen man,
die God vreesde en het kwaad vluchtte. Zijn
ideaal was: werken voor God's eer en glorie.

Wie aldus geleefd heeft, behoeft den dood niet
te vreezen: want van hem kan gezegd worden:
„Zalig de dienaar, welken de Heer als Hij komt
wakende vindt”.

In de laatste dagen voelde hij groote benauwd-
heid, toch klaagde hij niet tegen God: hij riep
den Naam des Heeren aan, zeggende: Heer,
handel met mij volgens Uw welbehagen.

Zijne bediening heeft hij met eere en nauw-
gezetheid vervuld; daarom zal zijn aandenken
in zegening zijn.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik sterf
gaarne, want ik ga naar den Hemel. Daar wacht
ik op U en waak ik over U. Vergeet nooit de
lessen van Uw vader en gedenkt hem in Uwe
gebeden. Bemint Uw moeder met verdubbelde
liefde en leeft zóó, dat ik U allen eens mag weer-
zien in het hemelsche Vaderland.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.)