



Sjra
Ter herinnering aan

**GERARDUS JOHANNES HUBERTUS
MESTROM** *Tergowen*

Hij werd geboren te Herten op 3 januari 1911. Wij namen afscheid van hem op 18 november 1982. Op 23 november 1982 werd hij **begraven** op het kerkhof te Maasbracht-Beek.

—

In menselijke eenvoud en zorgzame hulpvaardigheid ging Oom Sjra door het leven. Nadat hij meer dan 25 jaar de gemeenschap diende als kantonier genoot hij na zijn pensionering van een fijne levensavond temidden van zijn naaste familie. Na het overlijden van onze ouders hebben we Oom Sjra leren waarden als een tweede vader. Niets was hem teveel als we gevraagd of ongevraagd een beroep op hem deden. Hij vond voldoening in het bewerken van zijn tuin en de liefdevolle verzorging van de dieren rond om hem. Wandelend of fietsend kon hij urenlang genieten van de vrije natuur. Wij nemen afscheid van hem, dankbaar voor al het goede dat hij ons meegegeven heeft.

Oom Sjra, rust in vrede.

Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht.

Pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient

dan pas kun je zeggen:
ik heb een vriend.

Toon.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek op zondag 2 januari 1983 om 10.15 uur.

Wij danken U voor Uw medeleven.

Jac. en Ine
Els, Hub en Carolien
Marij en Chrit