

JEZUS, † MARIA, † JOSEPH!



In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

JOANNES HUBERTUS MESTROM.

De diep betreurde jongeling werd te Maasbracht den 28 Mei 1893 geboren en na een langdurig smartvol lijden met Christelijk geduld onderstaan te hebben is hij, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten, den 28 Mei 1910, geheel overgegeven aan Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten, zacht in den Heer ontslapen. —o—

Benauwdheden en pijnen overvielen mij, doch ik heb den naam des Heeren aangeropen..... Zalig de mensch, die de beproeving doorstaat, want als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft aan hen, die Hem beminnen. Ps. CXIV.

Gelijk eene bloem die pas ontluikt en reeds met voeten wordt getreden, zoo is hij nauwelijks verschenen of hij is niet meer. H. Bonav.

Dierbare Vader, die op mij uwe hoop stelde en beminde zuster, weent niet over mij als over een doode. Ik hoop in den Hemel met het koor der uitverkorenen Hem te loven, Dien ik gediend heb op aarde.

Daar echter niets wat besmet is den hemel kan ingaan, zoo smee ik U allen door Jezus Christus onzen Heer, mij door uwe gebeden bij God te helpen. Rom. XV.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht!
(300 d. afl.)

Dat hij ruste in Vrede!



Art. X. N^o 2

A.D.F.N.

Ziedaar het Hart dat de
menschen zoo zeer bemind
heeft.