

Ter dankbare herinnering aan
MARGARETHA HUBERTINA MESTROM
weduwe van
Johannes Hubertus van Montfort

Zij werd geboren te Maasbracht 1 nov. 1900 en overleed, voorzien van het H. Oliesel, in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond 4 februari 1974. We hebben haar te rusten gelegd op het R. K. kerkhof te Maasbracht op 7 februari 1974.

Wij hebben het zelf ondervonden, dat de dood als een dief in de nacht komt. Heel onverwacht is moeder gestorven. Hoewel ze in het ziekenhuis lag, dacht iedereen dat ze weer beter zou worden.

Wij moeten ons bij de dood neerleggen. Het leven hebben we niet in eigen handen. De mens wikt, maar God beschikt.

Met droefheid in het hart nemen we van haar afscheid, terwijl de dankbare herinnering, voor wat ze voor ons gedaan en betekend heeft, blijft.

Ons verdriet echter is niet zonder hoop. Immers als christenen geloven wij dat het leven over de grenzen van de dood heen reikt. Er is uitzicht, dat ons hoopvol stemt. Ook moeder heeft geloofd in de boodschap van Jezus Christus. Daarom mogen wij ook verwachten, dat de Schriftwoorden op haar toepasselijk zijn: „Alwie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterfen”. Zoals Christus gestorven is en verreezen, zo zullen ook wij met Hem verrij-

Wie Jezus' kelk wil drinken
en zijn doop ondergaan
zal in de dood verzinken
en uit de dood opstaan.

Moeder, rust in vrede.



Voor Uw deelneming, ons betoond tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis en voor Uw gebeden voor onze dierbare overledene, betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
VAN MONTFORT

Maasbracht, februari 1974.

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 17 maart 1974 om 9.30 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

