



In dankbare herinnering aan

MARIA SMEETS

weduwe van

SJENG MESTROM

Mama werd op 17 november 1910 in Maasbracht geboren. Gesterkt door het Sacrament der Zieken overleed zij op 10 februari 1990 in het ziekenhuis te Roermond. Wij legden haar te ruste op het R.K. kerkhof te Maasbracht op 15 februari 1990.

—

Vandaag nemen wij afscheid van een diepgelovige vrouw, die het middelpunt was voor allen die haar lief waren.

Mama was een sterke vrouw, die de tegenslagen in haar leven met moed en een groot vertrouwen in Maria aankon. Begrip en respect voor elkaar waren dingen die zij ons heeft meegegeven.

Haar zelfstandigheid wilde zij tot 't laatst toe bewaren.

Met helderheid van geest nam zij afscheid van ons en 't leven.

Mama, wij danken U voor de fijne tijd die wij, kinderen en kleinkinderen, met U mochten doorbrengen.

Moge God haar dan ook de rust geven die zij verdiende, samen met vader naar wie zij verlangde.



Uw medeleven, belangstelling en gebed tijdens haar ziekte, bij het overlijden en de begrafenis was voor ons een grote steun. Daarvoor onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 1 april 1990 om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.