





*Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren.*

Ter dankbare herinnering aan

Maria Mechtildis (Tiel) Dircks

weduwe van

Peter Hubertus Gerardus (Pierre) Mestrom

* 29 maart 1923 in Maasbracht

† 17 juli 2007 in Maastricht

Begraven 21 juli 2007 in Maasbracht

Voor uw medeleven, ons getoond na het overlijden en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en de begrafenis van onze lieve moeder en oma danken wij U hartelijk.

Paul en Truus
Ron
en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 2 september 2007 om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Maasbracht.

Mam leefde heel eenvoudig en was met weinig tevreden. Haar grootste liefhebberijen waren het naaien van kleren, het verzorgen van haar bloemen en planten, het oplossen van cryptogrammen en natuurlijk boven alles het zingen in het kerkkoor in Maasbracht.

Na het overlijden van pap in 1968 stond ze er alleen voor. Gelukkig was er altijd hulp van familieleden en goede vriendinnen en vrienden. Lief en leed werd gedeeld en ook ging ze vaak met vriendinnen op vakantie.

Ze was erg trots op haar kleindochters Silvie en Eveline en vond het heel fijn als die op bezoek kwamen.

Veel steun vond ze in haar geloof. Ze ging trouw naar de kerk en was ook tot aan haar overlijden actief lid van het kerkkoor. Zingen was haar lust en haar leven.

Ook was ze lid van allerlei andere verenigingen en nam ze actief deel aan diverse activiteiten.

Altijd had ze een goed humeur. Bij een bezoek aan haar werd er altijd gelachen tijdens het ophalen van oude herinneringen. Altijd stond ze klaar om je te helpen.

Mam, we zullen je heel erg missen.