

Onverwachts, o Heer, hebt Gij mijn
levensdraad afgesneden. Ps. 18. 12.

Bid voor de ziel van Zaliger

NICOLAAS MESTROM,

Echtgenoot van

ELISABETH HUBERTINA HOUBEN,

Lid der Broederschap van O. L. Vr.
van den Rozenkrans,

geboren te Maasbracht 14 November 1872 en aldaar
na eene kortstondige ziekte, kalm en tevreden in den
Heer ontslapen den 12 Maart 1929, voorzien van de
laatste H. Sacramenten.

Door eenvoudige en diep godsdienstige ouders
opgevoed, bleef hij volharden in een deugdzamen
levenswandel. Hij vreesde God en week af van het
kwaad.

Zijn roem was niet in het uitwendige, maar in
dien geest van stillen eenvoud.... die kostbaar is in
de oogen des Heeren. I Petr. 3. 4.

Laat, o Heer, zijn plaats in vrede wezen en zijn
verblijf in het Hemelsch Sion! Ps. 25.

Mijne veelgeliefde Zusters en Bloedverwanten, en
vooral gij, mijne dierbare en trouwe Echtgenoot,
gij zijt nu wel bedroefd, doch blik op ten hemel,
daar zullen wij elkander wederzien, daar zal ik ver-
eenigd zijn met mijne lieve Ouders, die mij in den
dood zijn voorgegaan.

Intusschen vergeet mij niet en bidt voor mij!

HIJ RUSTE IN VREDE!

O Maria, toon dat gij mijne Moeder zijt!

(300 dagen Afl.)



Guido Reni pinxit

Ecce Homo

*Voor uwe getrouwen, o Heer, is sterven niet het
leven verliezen, maar een beter leven ingaan.*

Prefatie uit de mis der overledenen.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(100 d. Pius IX)