



Ik
ben het Licht
en de Waarheid.

Gedachtenis aan

Gerardus Hubertus Slijpen

echtgenoot van

Maria Cornelia Mestrum.

Geboren te Maasniel 17 maart 1891 en overleden te Leeuwen, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken, 16 april 1967. Hij werd begraven op het R.K. kerkhof te Leeuwen
19 april d.a.v.

Een sterke geest is uit een zwak lichaam heengegaan.

Onverwacht en plotseling kwam het einde, de dood, dat een begin is, een eeuwig leven.

De geest was reeds met God verenigd in gebed, toen de scheiding met het lichaam plaats vond.

Een man met een groot en sterk geloof is van ons heengegaan. Dierbare echtgenote, zoon en familie, weest niet bedroefd om mijn heengaan:

„Wie in mij gelooft, blijft leven, al is hij ook gestorven”, heeft Christus, mijn Verlosser, gezegd.

Moge zijn leven, dat zo plotseling werd afgebroken, mede door ons gebed, overgaan in de vreugde van het eeuwig leven.

†

Voor de vele blijken van deelneming ons betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot en zorgzame vader, betuigen wij onze hartelijkste dank.

M. C. SLIJPEN-MESTRUM
EN JAC.

*

De zeswewekendienst zal worden gehouden op zondag 28 mei a.s. om 10 uur, in de parochiekerk van de H. Jozef te Leeuwen.