

Bid voor de ziel van zaliger
Petronella, Sibilla Mestrom

Lid van de Maria Congregatie en de K.J.V.
Onderwijzeres van Ell

De dierbare overledene werd geboren te Beek-Maasbracht 7 Oct. 1906 en overleed in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond 4 Oct. 1938, na een langdurig ziekbed, gesterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

Mijn ziel maakt groot den Heer — want Hij die machtig is heeft groote dingen aan mij gedaan. (Magnificat)

Zij was een kind naar Gods Hart. Een ware Apostelziel, rein als Joannes, ijverig als Paulus. Zij had een verheven opvatting van haar taak als opvoedster der jeugd, waaraan zij zich gaf geheel en al, met al haar groote gaven van geest en hart. Apostolaat van de daad!

Dan riep God haar tot het apostolaat van het lijden. Veel heeft zij geleden met een blijden lach op haar engelachtig gelaat. Veel heeft zij geofferd en gebeden voor allen die haar dierbaar waren, voor de K.J.V. waarvan ze een toegewijd leidster was, voor hen ook die ze niet kende en zoo maakte zij het werk van Priesters en leeken vruchtbaar. Zij was een ijverige vereerster van Maria. Ter harer eere bad ze dagelijks het klein officie.

God heeft ze nu tot zich geroepen. Een eer zulk een Kind en Zuster gehad te hebben. Lieve Ouders, Broers en Zusters dank voor al Uw zorgen, wilt voor mij blijven bidden. „Nu zal ik ook beter iets voor Moeder kunnen doen” zei ze den dag voor haar heengaan. Ze zal ook U blijven helpen.

Dierbare familie, vrienden en bekenden bidt voor mij.



Salvator mundi.

BK 8025 B

NÜTTGENS P.