



DOOR UW BITTER KRUIS EN LIJDEN
VERLOS ONS HEER

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA ELISABETH VERHEES

echtgenote van wijlen

FRANCISCUS LAURENTIUS MESTROM

Geboren te Linne 6 Jan. 1875 en na kortstondige ziekte godsvruchtig overleden in het Ziekenhuis te Tegelen 19 Mei 1954 voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven: wie leeft in Mij en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh, 11.24.)

Een deugdzame moeder is een kostbaar bezit, een onuitputbare bron van geluk en de roem van haar kroost.

Haar kinderen en kleinkinderen blijven haar prijzen en danken de Heer voor elke dag, die Hij haar in hun midden liet leven. „Het is een troost voor de stervenden vele kinderen en kleinkinderen te hebben, want zij lenigen de smart van hen die gestorven zijn.” H. Joh. Chrijs.

Maar zal er nog smart zijn na zulk een rijk leven, rijk aan gebed, aan werken en zorgen, rijk vooral aan goedheid en deugd. Lieve kinderen en kleinkinderen, gij waart mijn trots in mijn leven, blijft het ook na mijn dood.

De goede God moge U de liefdevolle zorgen vergelden waarmee gij mijn oude dag en mijn ziekbed verblijdt hebt, Weest een voorbeeld voor de wereld, gelijk ik het voor U ben geweest.

Blijft bidden voor mij, gelijk ik bid voor U.

Tot weerziens bij God waar ons niets meer scheiden kan.

Zoet Hart van Jezus, ontferm U onzer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn Heil.