



Ter gedachtenis aan

Jacqueline Mestrom - Sleuters

weduwe van

Bair Mestrom

Geboren op 26 september 1930 te Ohé en Laak
Overleden op 26 december 2006 te Maasbracht

Na de uitvaartdienst in de parochiekerk van het H.
Hart van Jezus te Brachterbeek werd zij ter ruste
gelegd bij pap op het parochiekerkhof aldaar.



Voor uw steun en medeleven na het geheel onverwachts overlijden en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma, danken wij U hartelijk.

Kinderen en kleinkinderen

De zeswakedienst zal gehouden worden op zondag
11 februari 2007 om 9.30 uur in de parochiekerk
van het H. Hart van Jezus te Brachterbeek.

Goede morgen mam, U krijgt de groeten van.....

Zo begon steevast ons bezoek aan mam.

Mam had veel vrienden en bekenden en altijd voor iedereen een praatje klaar.

Was bezorgd om het wel en wee van ieder die haar lief was.

Ze genoot van alle bezoeken van kinderen en haar kleinkinderen.

Elke woensdag om 10.00 uur koffietijd met Clarien, Rosaliek en Ome Sjra.

En o wee als er iemand te laat was, dan was het : waar bleef je nou?

Zo zaten wij kinderen en kleinkinderen ook 2e Kerstdag aan de koffie bij mam en oma.

Mam, waar bleef U nou?.....Doe de groeten aan Pap!

Mam en oma, bedankt voor alles en we zullen U missen.