



Bid voor de ziel van zaliger
MARIA CATHARINA MESTROM
echtgenote van
HERMANUS HUBERTUS MEUWISSEN

geboren te Maasbracht 12 september 1886, en
overleden te Boxtel, na voorzien te zijn van de
H. Sacramenten, 5 februari 1961. Begraven op
het kerkhof van de H. Theresiaparochie de 9e
d.a.v.

Zij was een voorbeeld van geloof, van zedig-
heid, en van godsvrucht: als de sterke vrouw
uit de H. Schrift „arbeidde zij onvermoeid
aan de opbouw van haar groot gezin, — ging
ijverig de gangen van haar huis na, — en had
oog voor alles wat er omging.” Zij had in
waarheid haar man en kinderen innig lief, in
de hoop dat haar voorbeeld en zorgen een
leidraad en aanmoediging zouden zijn tot een
leven dat voert tot God.

Dierbare man, kinderen en kleinkinderen, dankt
God met mij voor de zegenrijke jaren die Hij
mij gaf in een 50-jarig huwelijksleven. Het
leven was mij dierbaar en graag had ik nog bij
u gebleven, maar God heeft anders beschikt
en Hij leidde mij liefdevol naar de eeuwige
rust. Vanuit de hemel zal ik uw belangen aan-
bevelen aan God. Vergeet mij daarom nooit
in uw gebeden.

Onze Vader — Wees gegroet.



TER GEDACHTENIS