

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de zielerust van zaliger

**JOANNES MESTROM**

Weduwnaar van

**ELISABETH VAN HERTEN.**

---

De dierbare overledenen werd geboren te Maasbracht 12 September 1866, overleed voorzien van de laatste H.H. Sacramenten in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond 18 Augustus 1941 en werd begraven te Beek-Maasbracht 21 Augustus 1941.

Een kortstondig maar welgedragen lijdenskruis was de sluitsteen waarmee de dierbare overledene zijn langen dienstitijd voor God in volle berusting afsloot.

Zelf wandelen voor Gods aanschijn en zijne kinderen in godsdienstigheid en deugd opvoeden was zijn levensdoel op aarde.

Nu is hij heengegaan om een hemelsch loon te ontvangen.

Daarom, dierbare kinderen, wilt niet in treurnis maar in liefderijk gebed uw vader evenals uw moeder gedenken en vergeet hun lessen en voorbeeld niet.

En gij allen, mijne bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, hoop van die U sterfen, bid voor mij.

H. Joannes, wegbereider des Heeren, bid, voor mij.

---

W. v. Pol koster Beek-Maasbracht



Velasquez

GEGROET O KRUIS,  
ONZE EENIGE HOOP.