

R

†

PETRUS HUBERTUS MESTROM

geboren te Maasbracht 29 juni 1899,
gestorven 17 april 1969

weduwnaar van **GERTRUDIS SCHERES**
echtgenoot van **GERTRUDIS BECKERS**

Hij bereidde zich geruime tijd voor op zijn dood, hij was klaar voor de overgang naar het andere leven. In de Goede Week sprak hij al over zijn sterven, hij wist dat hij ons ging verlaten.

Levend vanuit het christelijk geloof is deze man van ons heengegaan. Hij ging weldoende rond, sprak be-
moedigend en had plezier in het leven. Daarom is dit afscheid vooral een kruis voor zijn vrouw. Zij zal haar man nu alleen nog in herinnering bij zich hebben. De kinderen verliezen in hem een eenvoudige, zorgzame vader en zij zullen hun dank tegenover hem uiten door voort te gaan in de lijn van hun vader.

Gelukkig de man om wie men weent wanneer hij heengaat.

Als voorzitter van de bejaardenvereniging was hij de man, die velen wist op te monteren. We zullen hem blijven gedenken als een goed mens, die zijn energie wist te gebruiken en omzette in arbeid en in de zorg voor zijn leeftijdgenoten. Vaak moedigde hij velen aan en begeesterde hen om weer met plezier aan het leven deel te nemen, ook al waren ze op leeftijd. Mogen wij allen zijn werk blijven voortzetten, hem dankend voor de weg die hij ons wees. De Heer zal hem opnemen in de Heerlijkheid.

Wij groeten Pierre Mestrom met eerbied en dankbaarheid.

Voor uw deelneming in ons verlies en bij de begrafenis van mijn goede man en onze zorgzame vader en grootvader, betuigen wij U hiermede onze oprechte dank.

G. H. MESTROM-BECKERS

kinderen, en kleinkinderen

Meijel, april 1969