

In Memoriam

PETER HUBERTUS MESTROM

weduwnaar van

Catharina Heijnen

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht 27 juni 1880 en stierf na een korte ziekte in volle vrede en overgave te Linne 28 mei 1974, door de Sacramenten der Kerk gezalfd tot een zalige dood. Op het kerkhof „Bergerkamp” te Linne werd hij te rusten gelegd.

Hoe zouden wij recht kunnen doen aan 'n zo lang mensenleven van bijna 94 jaar? Een eenvoudige, hartelijke en blijmoedige mens: een mens om van te houden! Hij zelf hield ook van de mensen, hij zocht de gezelligheid op en genoot graag van de goede dingen des levens. Hoe zwaar moet het hem gevallen zijn dat hij de laatste 45 jaar van zijn leven het spraakvermogen moest missen en daardoor verstoken was van veel sociaal contact dat hem dierbaar was. Hij die zijn vrouw moest missen en zijn zoon op te jonge leeftijd, hij heeft ook dit kruis gedragen met blijmoedigheid. De glimlach week nooit van zijn lippen! Zij die hem kenden weten dat het zijn diep doorleefd geloof was, dat hem kracht en vreugde schonk. Tenslotte: als wij mogen zeggen, vader heeft lang maar ook graag

geleefd”, dan is dat ook dank zij de liefde die hem werd toegedragen en de tedere zorg waarmee hij werd verpleegd in het huis van zijn kinderen tot aan zijn laatste ademtocht. Dat stemt tot dankbaarheid. Na een lange levenstocht heeft hij thans het reisdoel bereikt. Hij is binnengegaan in de eeuwige vreugde van zijn Schepper en Heer, die hij bovenmate liefhad. Moge hij rusten in vrede.

O. L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, op U heb ik altijd mijn vertrouwen gesteld.

H. Martinus, patroon van Linne, wees mijn voorspraak.



De familie dankt U hartelijk voor Uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene.

De laatste plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 30 juni a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

Th. Schuren, begr. ond., Linne

