



Wilhelmina Louisa Smeets - Mestrom

* 7 juni 1914

† 19 oktober 2012

Ter herinnering aan

Wilhelmina Louisa Smeets - Mestrom

Overleden op 19 oktober 2012 te Haarlem

Onze moeder werd op 7 juni 1914 geboren in Maasbracht als negende kind in een gezin van 10 kinderen.

Zij trouwde op 3 juni 1939 met Jacobus (Sjaak) Smeets. Zij gingen in Maastricht wonen omdat Sjaak daar was gestationeerd als douanebeambte.

In 1954 verhuisden zij naar Rotterdam in verband met overplaatsing van de dienst. In 1961 werd er naar Amsterdam verhuisd, wederom wegens overplaatsing van vaders dienst, in 1974 gevolgd door een verhuizing naar Haarlem.

In haar zeer lange leven heeft zij alle kanten, die het leven biedt, ervaren. Zij was een heel blijmoedige en zich gemakkelijk opofferende vrouw. Deze eigenschappen heeft zij hard nodig gehad om de zeer moeilijke periodes in haar leven te kunnen verwerken.

Het verlies van een baby van 3 weken in 1946; het verlies van haar 15-jarige dochter, onze zonnige en vrolijke Miep in 1958; het ernstige ongeval van onze vader in 1972. Hem heeft zij gedurende 15 jaar liefdevol verpleegd.

Haar leven heeft ook veel gelukkige momenten gekend. Daarvan heeft zij dankzij haar zonnige karakter en positieve instelling volop kunnen genieten. Vooral haar kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn voor haar altijd een bron voor gelukkige momenten geweest. Van haar verjaardagen met heel haar verzamelde familie van kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft zij lang kunnen genieten. In de laatste jaren werd het voor haar steeds meer belangrijk dat de sfeer binnen die grote groep zo hecht was.

Wij zijn trots op onze moeder.
Wij herinneren haar in grote dankbaarheid.

Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances waren voor ons een grote troost, waarvoor onze welgemeende dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

November 2012