

Jezus, Maria, Joseph, Franciscus.

In het H. Misoffer der priesters en in de gebeden der geloovigen en vooral der leden Tertiarissen van den H. Franciscus wordt aanbevolen,

de ziel van wijlen

MECHTILDIS HUBERTINA LINSEN,

Echtgenoot van

HENDRIK MESTRUM.

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht, den 3 Oct. 1829 en stierf aldaar, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, na eene lange doch met voorbeeldig geduld verdragen ziekte, den 17 April 1893.

Zalig de mensch, die zijn sterfaar gedurig voor oogen houdt en zich dagelijks voorbereid tot den dood.
T. à Kempes.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen verkort; niets blijft mij over dan het graf, spaar mij, o Heer, gedenkt uwe barmhartigheden die van eeuwigheid zijn.
Job. XVII.

Dierbare echtgenoot, houdt God steeds voor oogen en stel in Hem uw vertrouwen.

Kinderen! uwe moeder verlaat u, vergeet haar echter niet in uwe gebeden: Leeft tevreden onder elkander, en denkt dikwijls aan de vroome lessen en voorbeelden uwer moeder, leeft zoo, dat gij den dood nooit behoeft te vreezen, op welk tijdstip hij ook kome.

Dierbare medeleden Tertiarissen, wij hebben in het leven voor elkander gebeden, vergeten wij ons ook nu niet.

Zoete harten van Jezus en Marta, weest mijne toevlucht. (300 dagen aflaat.)