



ALBRECHT DÜRER

F. P. GROEN-VENLO

VADER,
IN UWE HANDEN
BEVEEL IK MIJN GEEST

Jezus Maria Jozef



Bid voor de ziel van zaliger

Jacques Gerard Hendrik
MESTROM

Geboren te Maasbracht op 13 Mei 1928
en aldaar overleden op 3 Mei 1953,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Nog geen 25 jaar oud, is stille Jacques door de goede Vader in de hemel weggeroepen uit dit aardse tranendal en opgenomen in de eeuwige vreugde van de heiligen in de hemel en van God zelf.

Niet gedoopte mensen vinden dit sterven te vroeg en te hard, maar christenmensen vinden deze vroege dood en verrijzenis ten eeuwige leven een uitverkiezing en grote genade van God.

Immers zó als Jezus ons is voorgegaan in lijden en dood en in de heerlijke verrijzenis, zó moeten wij christenen allen Hem daarin volgen, vroeg of laat.

Laten wij daarom offeren en bidden voor de dierbare dode, dat hij spoedig de heerlijkheid Gods moge aanschouwen.

Lieve vader, broers en zusters en verloofde en andere familieleden en vrienden, tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

H. Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)