

JEZUS † MARIA † JOSEPH.

(7 jaren en 7 quadr. afl.)

Bid voor de ziel van zaliger

## Maria Helena Cornelia MESTROM.

De dierbare afgestorvene werd geboren te HERTEN den 4 April 1909 en na eene langdurige ziekte, gesterkt door de H. Sacramenten, overleed zij, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, te BAEXEM den 13 Februari 1927.

Zalig de zuiveren van harte, want ze zullen God zien. (Matth. V. 8.) Gelijk eene bloem, die pas ontluikt en reeds met voeten getreden wordt, zoo is zij nauwelijks verschenen of zij is niet meer. (H. Bonav.) Maar een vlekkeloos leven is een ware ouderdom. Wijsh. IV. 9.

Ik weet, o mijn God, dat Gij de harten beproeft en de eenvoudigheid lief hebt; daarom heb ik U in de eenvoudigheid mijns harten alles opgedragen. I Paral. XXIX. 17.

Dierbare ouders, lieve broeder en zuster, weent daarom niet over mij als over eene doode; ik leef in den hemel met het koor der maagden bij Hem. Dien ik uit geheel mijn hart op aarde bemind heb. H. Agnes.

Ik bid voor U, die over mijn verlies treurt, en ik zal U wederzien. Joh. XVI. 22.

Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 dagen aflat.

Onze Vader — Wees gegroet.