

K  
JEZUS † MARIA † JOZEF † GERTRUDIS!



Gedenk in uwe vrome gebeden de ziel van zaliger

**HENDRINA, HUBERTINA CREEMERS,**

Weduwe in 1e huwelijk van zaliger

**LAMBERTUS MESTROM,**

in 2e huwelijk van zaliger

**LAURENTIUS CORPELEIJN,**

Lid der 3e orde van den H. Franciscus,

Lid der Broederschap van O.L.Vr. v. d. H. Rozenkrans,

geboren te Maasbracht den 13 Augustus 1848 en aldaar  
zacht en zalig in den Heer overleden den 14 November  
1928, voorzien met de laatste H. Sacramenten.

— — —

Die den Heer vreest, zal vertroosting vinden op zijn  
sterfbed en in het uur des doods zal hij gezegend worden.

Zij was eene diepgodsdienstige vrouw en met een  
levendig geloof bezield, vond zij er haar groot genoeg  
in God te dienen, Hem in zijn huis te bezoeken en Hem  
dikwijls in de H. Communie te ontvangen.

Zoo heeft zij hare lange levensbaan volbracht, in de  
trouwe vervulling harer plichten en is zij gestorven in  
een gezegenden ouderdom, uitgerust met vele deugden en  
verdiensten voor den hemel.

En gij, kinderen, beschouwt den schoonen levenswandel  
uwer moeder, doet, wat gij van haar gehoord en geleerd  
hebt en weest steeds uw goeden vader en moeder in uwe  
gebeden indachtig.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U. (300 d. afl.).

Zoet Hart van Jezus, geef haar de eeuwige rust:

(300 d. afl.).