

Ja Mestrom - van Loon

1929 - 2012

"Elk afscheid betekent de geboorte van een herinnering."

Salvador Dalí

In liefdevolle herinnering aan

Jo van Loon

* Loon op Zand, 27 maart 1929

† Roermond, 21 november 2012

weduwe van

Albert Mestrom

Wij danken u voor uw hartverwarmende steun en medeleven tijdens het ziekteproces en na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma.

Kinderen en kleinkinderen

Een leven afgesloten. Een leven dat het leven doorgaf aan kinderen en kleinkinderen. Een leven dat in het teken stond van dienstbaarheid. Er zijn voor anderen, letterlijk onderdak biedend aan familieleden. Ruimte en tijd maken voor iedereen die dat wilde of nodig had, met een als vanzelfsprekende hartelijkheid en betrokkenheid. Mensen nooit laten vallen, al maakten zij het soms nog zo bont...

Dienstbaar ja, maar ook staan voor een eigen mening: eerlijk en rechtvaardig. Daarom gerespecteerd door velen binnen en buiten de familiekring.

Een gelovig mens ook, maar ook daarin eigen keuzes makend en kritisch: wat goed is, is goed en wat niet goed is, moet ook gezegd worden. Hoe persoonlijk geloof richtinggevend kan zijn in het leven, misschien juist wel als je de dood in de ogen moet kijken, stemt tot nadenken en is inspirerend.

De slopende ziekte was bitter en voor ons moeilijk te verteren, maar ook daarin toonde zij haar dienstbaarheid, voor ons soms grenzend aan het onnavolgbare. Die laatste maanden maakten indruk. Nog één keer toonde zij de nuchterheid waarmee zij in het leven stond.

Wij hebben, ieder voor onszelf en op onze eigen manier, mooie, intieme en intense momenten met haar beleefd in de weldadige en verzoenende omgeving die 'De Ark' ma én ons heeft geboden tijdens de laatste weken van haar leven.

Een leven afgesloten. Een leven dat het leven doorgaf aan kinderen en kleinkinderen en ons mede heeft gemaakt tot de mensen die wij nu zijn. Cirkels zijn gesloten.

*Niet anders dan in grote dankbaarheid
mogen wij terugkijken op dit leven.*