



Hij voert mij naar wateren,
waar ik kan rusten.

Ter dankbare gedachtenis aan

HERMANUS HUBERTUS MEUWISSEN

weduwnaar van

MARIA CATHARINA MESTROM

Hij werd geboren in Linne (L) op 15 januari 1883. Zijn lange leven mocht hij voltooien door een zalige dood op 19 november 1977 te Echt, meermalen gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk. Zijn lichaam werd te ruste gelegd bij zijn overleden echtgenote op het r.k. kerkhof te Boxtel op 23 november d.a.v.

Het leven van de mens is een Godsgave waarover ieder van ons rekenschap zal moeten geven. De overledene heeft zijn talenten goed gebruikt. In de kracht van zijn leven heeft hij gewerkt en gezwoegd voor zijn vrouw en hun negen kinderen. Na haar dood bleef hij het middelpunt van zijn kinderen en kleinkinderen. Bij zijn jongste dochter en haar man vond hij een nieuw „thuis”. Bijna 17 jaar mocht hij daar gezelligheid en liefdevolle verzorging vinden.

Na een lang en geduldig gedragen ziekbed kon hij in hun midden „thuis” zacht insluimeren voor zijn overgang naar Gods Heerlijkheid.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank jullie voor alle goedheid, bijzonder haar die mij met zoveel liefde heeft verpleegd. Blijf samen één en vergeet ons niet. Wij zullen elkaar weerzien.

Heilige Moeder Gods, geleid hem tot Uw goddelijke Zoon en bid voor Uw kinderen, die nu bedroefd zijn.

Aan alle die voor vader en opa gezorgd hebben en troost gebracht hebben tijdens zijn ziekte en hem met ons naar zijn laatste rustplaats gebracht hebben, zeggen wij oprechte dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen