



In dankbare herinnering aan

Rosa Crijns

echtgenote van
Sjra Mestrom

Zij werd geboren te Linne op 29 mei 1908 en overleed te Roermond op 12 september 1993. Op 16 september 1993 werd voor haar een plechtige Uitvaartdienst gehouden in de kerk van de H. Tomas te Roermond.

Toch nog vrij plotseling moesten wij afscheid nemen van haar. In vrede ging zij van ons heen. Zij is gestorven in de armen van haar man. Rosa is van ons heengegaan zoals ze altijd heeft geleefd: stil en eenvoudig. Ze was een lieve vrouw, een lieve moeder en oma. Heel haar leven heeft ze hard gewerkt. Ze had er daarom ook moeite mee dat ze de laatste jaren,

door haar ziekte, alles uit handen moest geven. Ze vulde haar tijd met handwerken en bidden. Rosa was een gelovige vrouw, ze zocht en vond steun bij God en Zijn Kerk. Het hielp haar om haar pijn en verdriet te dragen. Ze hield veel van de Maagd Maria, net als de Moeder Gods had ook zij haar enig kind verloren. Rosa is overleden op de geboortedag van haar overleden dochter Truus.

Daarom hebben wij het vaste vertrouwen dat God onze Vader haar een plaats zal geven in Zijn Koninkrijk, waar geen pijn en verdriet meer zal zijn. Wij willen dan ook bidden dat zij nu mag delen in de eeuwige vrede bij God.

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 23 oktober 1993 om 18.30 uur in de Tomaskerk, Donderbergweg te Roermond.