



Dankbare herinnering aan

SJANG MESTROM

echtgenoot van
TO GUBBELS

Hij werd geboren te Maasbracht, 3 april 1913
en overleed te Roermond, voorzien van de
Sacramenten der Zieken, 10 mei 1985.

—

Sjang Mestrom heeft een goed leven waardig afgesloten. In groot geloof en omringd door zijn vrouw en kinderen ontving hij, enkele dagen voor zijn dood, heel bewust de Sacramenten der Zieken. In trouwe verbondenheid met de kerk had hij geleefd; daarom wilde hij zijn leven nu vertrouwvol teruggeven aan zijn hemelse Vader. Sjang was door en door katholiek, gehecht aan de tradities van de kerk, met name aan de Gregoriaanse zang.

Omdat in zijn jeugd de studiemogelijkheden beperkt waren, ontwikkelde hij zijn natuurlijke begaafdheden op eigen kracht. Zo werd hij een hardwerkend, bekwaam vakman, van wie ooit opgemerkt werd: „Wat zijn ogen zien, maken zijn handen.”

Ook in de muziek - zijn grootste hobby - was hij een self-made man. Vooral genoot hij van het zelf-musiceren. Zo was hij wel bijna 40 jaar praktisch elke zondag present in het witte kerkje van de voorstad om daar als cantor de Liturgie op te luisteren.

Dat deze inzet en toewijding zeer werd gewaardeerd bleek wel uit het toekennen van de pauselijke onderscheiding „Benemerenti”.

Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen spreken terecht met grote waardering over hun man, vader en opa. Hij had alles voor hen over en was ook trots op hen.

De plotselinge mededeling van zijn spoedige, onafwendbare dood veroorzaakte een schok die hem zwaar trof. Hij verzette zich met alle geestkracht die in hem was. Toch moest hij zich gewonnen geven en dat deed hij ook.

Temidden van zijn dierbaren, die hem zo trouw terzijde stonden, ging hij, helder van geest, van ons heen en laat hij de herinnering achter aan een degelijke, eenvoudige man met een groot rechtvaardigheidsgevoel, die heeft gewoerd met de talenten die hij had ontvangen.

Ofschoon hij graag nog lang van al het mooie en goede had willen genieten, schikte hij zich waardig in het onvermijdelijke.

Moge hij nu rusten in Gods vrede.



Voor de blijken van medeleven, ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa willen wij U graag van harte bedanken.

**To Mestrom-Gubbels
Kinderen en kleinkinderen**

De zeswekdienst zal worden gehouden in de H. Geestkerk te Roermond op zaterdag 22 juni 1985 om 18.30 uur.

Begr. ond. Sniekers, Maasbracht. Tel. 2036.