



**dank om wat je was
we vergeten je niet.**



In de Heer overleden

Sjang Mestrom

* Linne 18 juni 1915

† Linne 17 april 1989

Sjang is vredig overleden,
zoals hij vredig had geleefd.
Stipte trouw,
doorleefd geloof
en een blij humeur
maakten hem tot een gelukkig mens.
Hij genoot van de natuur,
was betrokken bij mensen
en hij was dankbaar om de weldaden,
die hem rijkelijk werden geschonken.
Geboren en getogen en tot zijn laatste adem
geleefd op die dierbare plek bij de molen, waar
hij door goede mensen werd omringd.
In deze harmonieuze sfeer,
waar haar zorgvolle schoonzuster
hem steeds terzijde stond,
was zijn dagelijks leven een zegen
en zijn dood een rustige bekroning.

Moge God zijn gelovige dienaar nu
opnemen in zijn heerlijkheid.

Dat hij ruste in vrede.



U was hartelijk voor Sjang in de maanden van zijn
ziekzijn.

U was het voor ons in de dagen van zijn heengaan.
Hiervoor en voor de door U geboden hulp en
medeleven danken wij U allen.

familie Mestrom

De laatste plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 4 juni 1989 om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Linne.

Schuren uitvaartverzorging Linne