

Gedenk bij het Eucharistisch offer
in uw gebed

GERARDUS HUBERTUS MESTROM

Echtgenoot van
MARIA ELISABETH NEELEN

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht 9 mei 1901. Op Allerzielen 2 nov. 1966 ging zijn ziel gesterkt door de H. Zalving der zieken het ware Licht tegemoet. Zijn Lichaam verwacht op het kerkhof te Brachterbeek de opstanding in Christus.

Na een leven van 65 jaren heeft hij thans het moede hoofd neergelegd. Geruime tijd tilde hij aan het kruis van een langdurige ziekte dat hem in rijke mate werd toegemeten. Hij droeg het met een opvallende moed omdat hij het zag als een kruis van de Heer.

Voor hem was de dood een ware verlossing van de ellende aan dit aardse leven verbonden.

Met geduld heeft hij de komst van de Heer afgewacht. Zijn loon in de eeuwigheid zal hij naar menselijk inzicht zeker reeds ontvangen hebben. Lieve vrouw, die mij op deze aarde met zoveel liefde hebt omringd, in grote dankbaarheid zullen wij elkaar eens herontmoeten in de eeuwigheid.

Heer geef zijne ziel de eeuwige rust.

Het eeuwige Licht verlichte haar.



PAX

DE DOOD
IS DOOR

KRISTUS KRUIS
OVERWONNEN