



Ron Mestrom

geboren op 19 oktober 1960 te Roermond
overleden op 12 september 2011 te Maasbracht

Het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen...

Ron,

Nu je er niet meer bent, beseef ik hoezeer ik je ga missen.

~~een tijd lang hadden we weinig contact.~~

De laatste weken hebben we elkaar vaker gezien en er waren zelfs plannen voor de toekomst. Helaas heeft het niet meer zo mogen zijn en de dingen waarvan ik je graag nog had willen laten genieten kunnen we niet meer samen doen. Toch denk ik ook met plezier terug aan de tijd dat we samen muziek hebben gemaakt in het jongerenkoor in Susteren en in ons orkest in Maasbracht. Jouw basgitaar was je lust en je leven en net zoals ik was je helemaal verslingerd aan muziek. Gelukkig hebben we de laatste keer dat ik je zag, op een goede manier afscheid genomen met een flinke dosis humor, zoals het hoort!

Ik wens je een goede vlucht en een mooie landing en een fijn weerzien met mam en pap.

Je broer Paul