

Ter gedachtenis aan

## Mia Mestrom - Creemers

weduwe van

Sef Mestrom

\* 11 april 1915

† 24 november 2004

Zorgzaam en ondersteunend! Nooit klagen, maar doen! Zo heeft u uw leven ingevuld.

Sterk gebaseerd op een traditionele opvoeding, maar zeker ook openstaand voor alle nieuwe ontwikkelingen die zich in uw leven hebben voltrokken. In uw eigen analyses, die dan werden afgesloten met: "vreuger waas auch neet alles good", kon u dit helder verwoorden.

Hoewel uw feitenkennis van het verleden legendarisch was, gaf uw grote belangstelling voor actuele ontwikkelingen u het vermogen om met uw kleinkinderen en de vele jeugdigen die de muzieklessen van uw man en zoon bezochten, te communiceren over alles waarmee ze in hun dagelijkse leven bezig waren.

Zelf was u gauw tevreden. Doordat u opgroeide in een groot gezin en al op jonge leeftijd moest meewerken op de boerderij van uw ouders, was aanpakken voor u gewoon een vanzelfsprekendheid.

Later, in een huwelijk van 42 jaar, kon u intens gelukkig zijn met pap.

Was vooral trots op zijn eenvoud, maar zeker ook op zijn vaak toch intensieve rol in de kerk, de maatschappij, ons dorp en de fanfare.

U gaf hem en later ook ons de ruimte, die voor iedereen zo belangrijk is. Gaf wel duidelijk uw mening als daarom werd gevraagd, maar liet iedereen uiteindelijk zijn eigen beslissingen nemen. Achteraf uw gelijk halen was aan u niet besteed.

Uw belangstelling voor de ontwikkelingen van uw kleinkinderen Sanne en Don kende geen grenzen.

Trots was u op hun voortvarende vorderingen op school en in de muziek. Om hun muzikale uitvoeringen zelf mee te maken, was u geen reis te ver. U volgde hen werkelijk door het hele land. En de verzuchting na afloop: "dèt mos opa nog mit kinne make", werd voor ons bijna vanzelfsprekend.

Mam, zelf was u er altijd voor iedereen in uw omgeving die hulp nodig had.

Niet alleen voor uw gezin en later voor uw schoondochter en kleinkinderen, maar ook in het verleden voor uw eigen vader, moeder, oom en tante, die u in hun laatste jaren en uren thuis volledig verzorgde en begeleidde.

Ondanks dat u zelf niemand tot last wilde zijn, hebben wij geprobeerd u op dezelfde wijze te helpen in uw laatste moeilijke jaren en uren. Volgens ons had u dit meer dan verdiend.

Mam, wij weten dat u dit alles te veel eer zou vinden, maar toch.....

Bedankt, u was voor ons een fantastische moeder, schoonmoeder en oma.

Wij zijn U allen dankbaar voor uw medeleven tijdens de ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Huub en Mary  
*Sanne en Kenny*  
*Don*

De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 9 januari 2005 om 9.30 uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek.