

JEZUS † MARIA † JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Petronella Berben,

Echtgenoot van

Hermanus, Hubertus Mestrom,

lid van de 3e orde
en de Rozenkransbroederschap.

De dierbare overledene werd geboren te
Haelen 23 Jan. 1870 en overleed te Maas-
bracht-Beek gesterkt door het
H. Oliesel 22 Jan. 1941.

Groot zullen bij den Heer de verdiensten
zijn van hen die de opvoeding hunner kin-
deren verzorgd hebben. (H. Hieromynus).

Gij weet, hoe ik, van den eersten dag af
bij U den ganschen tijd geweest ben, den
Heer dienende met alle ootmoedigheid en
onder tranen en beproevingen.

(Hand. der Apost.)

Dierbare echtgenoot, groot zijn de be-
proevingen die de Heer U overzendt, maar
geen lijden kan vergeleken worden bij de
toekomstige heerlijkheid.

Dierbare kinderen, gij hebt in mij aan-
schouwd de ellende van dit aardsche leven.
Ik ben nu heengegaan naar een beter leven.
Leeft allen zoo dat we elkander in de glorie
eens weerzien.

Dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank
U voor de goede zorgen die ge met zoo
groot geduld aan mij besteed hebt. Blijft
mijner gedenken en vergeet niet Gods gebod:
„Eer vader en moeder opdat gij lang moogt
leven op aarde”.

Heer geef hare ziel de eeuwige rust,

H. Hart van Jezus op U vertrouw ik.

Maria Koningin v.d. vrede bid voor ons.



Murillo

O GIJ ALLEN DIE VOORBIJGAAT,
KOMT EN ZIET OF ER EEN SMART
IS ZOO GROOT ALS DE MIJNE.