

M - 13654

In dankbare herinnering aan



Johannes Jacobus Hermanus Mestrom Jan

50 jaar getrouwd met Toos Homans

Geboren te Maasbracht 25 juni 1928
Overleden te Roermond 29 maart 2007

Roermond, 3 april 2007

Wij vinden het heel fijn dat zo veel mensen met Jan en met ons hebben meegeleefd. We gedenken hem tijdens de zeswekendienst op zondag 13 mei 2007 om 11.30 uur in de H. Hartkerk te Roermond.

Toos Mestrom-Homans, kinderen en kleinkinderen.

Hij streed zijn dappere strijd op zijn eigen strijdtoneel. We zullen hem zó missen om wie hij was, wat hij zei en wat hij gaf...

Mien vriendje; op de fiets kun je overal komen; Det wei ich waal!; in gesprek met de haas; potjes zelfgemaakte jam; Jan met zijn pet; Gregoriaans zingen; planten uitdelen; peterselie; ein kër mes; biljetjes invullen; groente telen en weggeven; de man op de snorfiets; tomaten de jas aantrekken; de circ op de Zwamekerstroat; zondagse soep trekken; repetitie; kalkoenrollade met Kerst; spinazie met worst; klassjenere; opaworst; meuj dich doa neet mit; zijn sigaret; welterusten, Mop; waat eine kwatjsch; voetbal kijken; muziek klaar leggen; patience; gein gezeiver; Grolsch of loodvrij?; Waat is de sjaaj?; koffie maken voor de jongens; vreuger...

