



Troosteres
der bedrukten

2050

Jezus † Maria † Jozef

Bidt voor de ziel van zaliger

Cunegonda Hubertina Mestrom

Weduwe van

PETER HENDRIKUS WILHELMUS STASSEN

Lid van de Rozenkrans Broederschap en
Derde Orde

De dierbare overledene werd geboren te Maasbracht 28 dec. 1890 en overleed aldaar 27 dec. 1967 gesterkt door de Genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Zij kwam tot hoge ouderdom en de hoge jaren waren inderdaad voor haar een erekroon. In eenvoud en oprechtheid des harten bracht zij haar leven door. Zij diende God en deed wat goed was in zijn ogen.

Haar kinderen voedde zij op in de vrees des Heren en zij was voor hen steeds een voorbeeld van kinderlijk geloof en eenzame levenswandel.

Gaarne kwamen haar kinderen en kleinkinderen steeds tot haar. Het was al goedheid en eenvoud wat van haar uitstraalde.

Zij stierf zoals zij geleefd had, stil en rustig! De haren zullen haar voorbeeld niet licht vergeten.

Vergeten we haar niet In ons gebed, opdat zij spoedig de eeuwige rust moge vinden.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze zorgzame moeder, behuwdmoeder, groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Cunegonda Hubertina
Stassen-Mestrom

betuigen wij U onze oprechte dank.

FAM. MESTROM
FAM. STASSEN

Brachterbeek, december 1967