

# JEZUS † MARIA † JOZEF

Bld voor de ziel van zaliger

## Gertruda Scheres,

*echtgenoot van*

## Petrus Hubertus Mestrom,

*die, geboren te Meijel 23 April 1898, aldaar  
overleed 4 September 1929, voorzien van de  
H.H. Sacramenten.*

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze ziel is in droefheid gedompeld en tranen verduisteren onze oogen. Jeremias.

God heeft het aldus beschikt, en wie zal vragen, waarom Hij zoo gedaan heeft. (Reg. XVI.) Heer Uw H. Wil zij steeds in alles geprezen.

Waarom moest de bittere dood zoo spoedig zulke wreede scheiding te weeg brengen? Gods raadsbesluiten kan geen mensch doorgronden (Sap. IX). en wat Hij doet, is welgedaan.

Met christelijke gelatenheid onderwierp zij zich aan het aanbiddelijk raadsbesluit van God, die haar deed scheiden van haren echtgenoot en drie kleine kindertjes. Waarom moeten wij u verliezen, die ons onmisbaar zijt, daar wij alles tegelijk in u bezaten?

Beminde echtgenoot, stel uw betrouwen op God den Heer; Hij beproeft hen die Hij liefheeft; leer onze kinderen hunne moeder nooit vergeten, en blijf gij mijner indachtig in aanhoudende gebeden.

Bloedverwanten en alle dierbaren, blijft mij te hulpe komen door uwe vurige gebeden.

*Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U meer en meer beminne.* 300 d. afl.

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.* 300 d. afl.

*Toepasselijk op de geloovige zielen.*